

Δεν θα κοιμηθώ απόψε

Θεατρική διασκευή: Βασίλης Κουτσιαρής, Γιάννης Διακομανώλης



Για μαθητές και μαθήτριες Νηπιαγωγείου, Α΄ Δημοτικού και Β΄ Δημοτικού

(Ο αφηγητής της ιστορίας προτείνεται να είναι ο/η εκπαιδευτικός και να μην εμφανίζεται στη σκηνή. Όμως, θα μπορούσαν τον ρόλο του αφηγητή να αναλάβουν και οχτώ διαφορετικοί/-ές μαθητές/μαθήτριες –Β΄ τάξης κυρίως–, οι οποίοι θα εμφανίζονται στη σκηνή.)¹

ΣΚΗΝΙΚΟ: Θα είναι ίδιο καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης, ένα δωμάτιο σπιτιού ζωγραφισμένο σε χαρτί του μέτρου. Ένα στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο θα υπάρχει στην άκρη της σκηνής.

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΚΗΝΩΝ: «La Redecouverte», Yann Tiersen.

ΠΡΩΤΗ ΣΚΗΝΗ

ΥΛΙΚΑ: μια συσκευή τηλεφώνου

ΝΤΥΣΙΜΟ: πιτζάμες & παντόφλες

ΜΟΥΣΙΚΗ: «The house», John Williams

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: (Η μουσική ακούγεται καθ' όλη τη διάρκεια της αφήγησης.) Ο Αργύρης λατρεύει τον Αϊ-Βασίλη. (Ο Αργύρης βγαίνει στη σκηνή.) Κάθε Παραμονή Πρωτοχρονιάς τον περιμένει. (Περπατάει πέρα δώθε. Δείχνει ανήσυχος.) Και σήμερα αυτό θα κάνει.

Βέβαια, φέτος είναι σίγουρος πως δεν θα κοιμηθεί. (Χαμογελάει πονηρά στο κοινό.) Κι αυτό, γιατί έχει βρει την ιδανική λύση. (Παίρνει το τηλέφωνο στο χέρι.)

Ο μπαμπάς με τη μαμά κοιμούνται βαριά στον πάνω όροφο.

Έτσι, ειδοποιεί τους συμμαθητές του να έρθουν από το σπίτι του και να περάσουν αυτό το βράδυ ΟΛΟΙ μαζί!!

ΑΡΓΥΡΗΣ: Σ' όλους τους συμμαθητές μου θα τηλεφωνήσω,
μόνο έτσι τον Αϊ-Βασίλη θ' αντικρίσω!

¹ Μέσα στις παρενθέσεις δίνονται σκηνοθετικές οδηγίες.

Αν με νικήσει η νύστα, πάλι δεν θα τον δω...

για να του πω... πόσο πολύ τον αγαπώ!

(Ο Αργύρης σηκώνει το τηλέφωνο και πληκτρολογεί. Μόλις ακούγεται η κλήση και ένα «παρακαλώ;» από την άλλη γραμμή, σβήνουν τα φώτα.)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΗ

ΥΛΙΚΑ: μεγάλα χάρτινα ποτήρια που γράφουν «ΓΑΛΑ» απέξω, ένα για κάθε παιδί

ΝΤΥΣΙΜΟ: στολές υπερήρωα (ενδεικτικά: Μπάτμαν, Σπάιντερμαν, Σούπερμαν, Κατ Γούμαν Γουόντερ Γούμαν κ.ά.) ή μόνο μάσκες υπερηρώων

ΜΟΥΣΙΚΗ: «Theme from Superman – main title», John Williams

«Gonna fly now – theme from Rocky», Bill Conti

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ένας ένας οι συμμαθητές του Αργύρη καταφθάνουν στο σπίτι. Στόχος τους, ποιος άλλος; Να βρουν τρόπους, ώστε να μην κοιμηθούν, για να συναντήσουν επιτέλους από κοντά τον αγαπημένο τους Αϊ-Βασίλη!!!
Μα... να τοι έρχονται! Τι είναι αυτά που κρατάνε στα χέρια τους;
Τι να 'χουν σκεφτεί άραγε να κάνουν, για να μην κοιμηθούν;

(Ανάβουν τα φώτα. Ακούγεται το «Theme from Superman».)

ΥΠΕΡΗΡΩΑΣ 1: Με τον τρελό μου τον χορό,
όλους ξύπνιους τούς κρατώ!

ΥΠΕΡΗΡΩΑΣ 2: Το γέλιο μου το δυνατό
μάτι δεν θα αφήσει πια κλειστό!

ΥΠΕΡΗΡΩΑΣ 3: Γάλα σαν θα πιεις,
δεν θα κοιμηθείς!

ΥΠΕΡΗΡΩΑΣ 4: Με γάλα μεγαλώσαμε
και τώρα δυναμώσαμε!

ΥΠΕΡΗΡΩΑΣ 5: Υπερήρωες είμαστε, είναι φανερό!
Ένα ποτήρι γάλα όμως είναι αρκετό;

ΥΠΕΡΗΡΩΑΣ 6: Εμπρός, λοιπόν! Ας ετοιμαστούμε!
Ένα δεύτερο θα πιούμε και θ' απογειωθούμε!

(Πίνουν όλοι μαζί ένα δεύτερο ποτήρι γάλα. Με το «Gonna fly now» βγαίνουν από τη σκηνή. Σβήνουν τα φώτα.)

ΤΡΙΤΗ ΣΚΗΝΗ

ΥΛΙΚΑ: χαρτί του μέτρου με ζωγραφιές παιδιών

ΝΤΥΣΙΜΟ: ρούχα ζωγράφων, μαύρα ρούχα, τραγιάσκες, παλέτες, πινέλα

ΜΟΥΣΙΚΗ: «Puppet on a string», Paul Mauriat

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Η ώρα όμως δεν περνάει. Δεν είναι καν μεσάνυχτα! Τι να σκέφτηκαν πάλι; Ναι, ξέρω πως πολλοί απ' αυτούς λατρεύουν τη ζωγραφική, και μέσα στο σπίτι του Αργύρη τα χρώματα δεν λείπουν. Αλλά δεν βλέπω πουθενά τα μπλοκ τους. Πού, άραγε, θα ζωγραφίσουν;

(Ανάβουν τα φώτα. Ακούγεται μουσική.)

ΖΩΓΡΑΦΟΣ 1: Καλλιτέχνης είμαι εγώ,
μην αμφιβάλλετε, παρακαλώ!
Χειροκροτήστε με όλοι τώρα,
φτάνει η μεγάλη ώρα!

ΖΩΓΡΑΦΟΣ 2: Πινέλα και μαρκαδόροι στο μυαλό
έχουν στήσει τρελό χορό!
Όλο το βράδυ θα ζωγραφίζω,
τους τοίχους χρώμα θα γεμίζω!

ΖΩΓΡΑΦΟΣ 3: Καναπέδες και καρέκλες χωρίς ζωγραφιά
είναι τόσο βαρετά!
Τα σκίτσα κάνουν τα έπιπλα μοναδικά
και δίνουν σ' όλους τρελή χαρά!

ΖΩΓΡΑΦΟΣ 4: Στο μπάνιο όταν μπω,
υπέροχα χρώματα δημιουργώ.
Μπλε και κίτρινο σαν αναμειχθούν,
το πράσινο της άνοιξης δημιουργούν.

ΖΩΓΡΑΦΟΣ 5: Στο ψυγείο σαν βρεθώ,
δεν μπορώ ν' αντισταθώ!

Με της σάλτσας τον πολτό,
έργο κάνω τρομερό!

(Τα παιδιά πλησιάζουν στον τοίχο και ξεκινάνε να ζωγραφίζουν, καθώς τα φώτα χαμηλώνουν. Όταν τα φώτα ανάψουν και πάλι, τα παιδιά καμαρώνουν το δημιούργημά τους! Αν και έχουν ζωγραφίσει μουντζούρες, νιώθουν ικανοποιημένα! Τα φώτα σβήνουν.)

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΚΗΝΗ

ΥΛΙΚΑ: λεκάνη, κουτάλες, αλεύρι, ζάχαρη, γάλα

ΝΤΥΣΙΜΟ: ρούχα μάγαιρα, άσπρος σκούφος, άσπρη ποδιά

ΜΟΥΣΙΚΗ: «Remy drives a linguini», Michael Giacchino

«Souped up», Michael Giacchino

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Αχ, κουτάλες ακούω! Τι να σκαρώνουν πάλι αυτά τα παιδιά μέσα στην κουζίνα; Κάτι «μαγειρεύουν» σίγουρα! Μα να, έσβησαν τα φώτα και έρχονται στο σαλόνι! Για να δούμε τι έχουν να μας πουν...

(Ανάβουν τα φώτα. Ακούγεται το «Remy drives a linguini».)

ΜΑΓΕΙΡΑΣ 1: Στην κουζίνα όλοι μαζί φτιάχνουμε ζύμη γευστική,
το μπισκοτάκι να ψηθεί!

ΜΑΓΕΙΡΑΣ 2: Με βούτυρο, αλεύρι και αυγά
φτιάχνουμε μπισκότα μαγικά!
Ο Αϊ-Βασίλης σαν τα δει,
να μην μπορεί ν' αντισταθεί!

ΜΑΓΕΙΡΑΣ 3: Η μυρωδιά η τρομερή
θα τον τρελάνει στη στιγμή!
Δεν θα μπορεί να σταματήσει
και ψιχουλάκι δεν θ' αφήσει!

ΜΑΓΕΙΡΑΣ 4: Έρθε η ώρα μας, παιδιά!
Ας στρωθούμε στη δουλειά!
Τόσοι μάγειρες μαζί,
κάτι όμορφο θα βγει!

ΜΑΓΕΙΡΑΣ 5: Κάντε όλοι υπομονή,

δεν θ' αργήσει να φανεί!
Το έλκηθρό του θ' ακουστεί
σίγουρα πάνω στη σκεπή!

(Ακούγεται το «Souped up». Το πρώτο παιδί ακουμπάει κάτω τη λεκάνη ενώ το δεύτερο περιμένει δίπλα του με την κουτάλα. Οι άλλοι τρεις ανοίγουν το αλεύρι, τη ζάχαρη και το γάλα και ετοιμάζονται να τα ρίξουν μέσα. Βρίσκονται με την πλάτη στο κοινό. Όταν γυρίζουν να κοιτάξουν τους θεατές, είναι γεμάτοι με αλεύρι στο πρόσωπο. Σβήνουν τα φώτα ενώ ακούγονται γέλια.)

ΠΕΜΠΤΗ ΣΚΗΝΗ

ΝΤΥΣΙΜΟ: Τα παιδιά ντύνονται ποδοσφαιριστές, με μπλουζάκι, σορτς, αθλητικά παπούτσια, ψηλές κάλτσες. Ένα παιδί ντύνεται διαιτητής, με διαφορετική μπλούζα από τους ποδοσφαιριστές, σφυρίχτρα, μπάλα.

ΜΟΥΣΙΚΗ: «Αθλητική Κυριακή», Χρήστος Λεοντής

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: (Ακούγεται ήχος ρολογιού.) Μεσάνυχτα! Ώρα για παιχνίδι! Εμ, πώς αλλιώς να περάσει η βραδιά! (Ακούγεται σφυρίχτρα.) Μα, για μισό λεπτό... Τι είναι αυτό; Δεν πιστεύω να ετοιμάζονται να παίξουν ποδόσφαιρο μέσα στο σαλόνι...

(Ανάβουν τα φώτα. Ακούγεται μουσική.)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 1: Τα γκολ θα πέσουνε βροχή,
αν τα παπούτσια δεθούν με προσοχή!
Γιατί είναι μαγικά,
αφού τα δώρισε η γιαγιά!

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 2: Με τον Μέσι είμαι κολλητός,
γιατί είμαι σκόρερ δυνατός!
Με τον Ρονάλντο παίζουμε μαζί
κάθε Δεύτερη, Τρίτη και Παρασκευή!

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 3: Αφήστε τα λόγια τα πολλά,
ώρα για προπόνηση, παιδιά!
Το μέρος βρήκαμε, θαρρώ,

με αλλαγές θα γίνει ιδανικό!

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 4: Στην άκρη θα βάλουμε καναπέ και τραπεζάκι,
στο σαλόνι εμείς θα παίξουμε ματσάκι!

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τη σφυρίχτρα στο στόμα μου κρατώ και σφυρώ.
Τα βάζα και τα πιάτα να σώσω προσπαθώ!

(Ακούγεται μουσική. Οι ποδοσφαιριστές παίρνουν τις θέσεις τους ενώ ο διαιτητής σφυρίζει την έναρξη. Σβήνουν τα φώτα και ακούγεται ένας δυνατός ήχος από σπάσιμο τζαμιού.)

ΕΚΤΗ ΣΚΗΝΗ

ΥΛΙΚΑ: βιβλία με κλασικά παιδικά παραμύθια

ΝΤΥΣΙΜΟ: πιτζάμες

ΜΟΥΣΙΚΗ: «La vita e bella», Nicola Piovani

«Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά» (παραδοσιακό Θάσου),
ερμηνεία: Σαβίνα Γιαννάτου, διασκευή: Νίκος Κυπουργός

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Έχει περάσει η ώρα κι ακόμα ο Αϊ-Βασίλης δεν έχει φανεί. Μπράβο τους όμως που δεν έχουν κοιμηθεί, αν και η ώρα κοντεύει δύο. Για πόσο ακόμα θα αντέξουν; Τους βλέπω να έχουν βάλει ήδη τις πιτζάμες τους...

(Ανάβουν τα φώτα. Ακούγεται το «La vita e bella».)

ΠΑΙΔΙ 1: Η ώρα πέρασε, αλλά ακόμη να φανεί!
Λες ο Αϊ-Βασίλης να μας ξέχασε και να μην εμφανιστεί;

ΠΑΙΔΙ 2: Αν το GPS χαλάσει,
στα σπίτια δεν θα φτάσει!

ΠΑΙΔΙ 3: Ας διαβάσουμε κάνα παραμύθι, ο ύπνος μη μας πιάσει
και σίγουρα στην ώρα του θα φτάσει!

ΠΑΙΔΙ 4: Παραμύθια απ' το ράφι πήραμε πολλά,
που μας διάβαζε τα βράδια η γιαγιά!

ΠΑΙΔΙ 5: Αργύρη!!!! (του φωνάζει από μακριά)
Ένα παραμύθι με τον Αϊ-Βασίλη να βρεις
κι έλα κοντά να μας το πεις!

(Παραπατάνε από τη νύστα και καθώς ακούγεται το «Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά», κοιμούνται αγκαλιά. Σβήνουν τα φώτα.)

ΕΒΔΟΜΗ ΣΚΗΝΗ

ΥΛΙΚΑ: στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, το βιβλίο «Δεν θα κοιμηθώ απόψε»

ΝΤΥΣΙΜΟ: στολή Αϊ-Βασίλη, με έναν σάκο με δώρα

ΜΟΥΣΙΚΗ: «Carol of the bells», Lindsley Stirling

«Angels we have heard on high», Lindsley Stirling

ΑΦΗΓΗΤΗΣ:	(Στο κέντρο της σκηνής βρίσκεται το στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο.) Η ώρα έχει πάει τρεις. Στο σπίτι όλοι κοιμούνται. Κι όμως, κάποιος περπατά αργά αργά στο σαλόνι. Ποιος να 'ναι άραγε;
(Ανάβουν τα φώτα. Ακούγεται το «Carol of the bells».)	
ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗΣ:	Ματάκια παιδικά ποτέ δεν πρέπει να με δουν. Κι αν δεν κοιμηθούν, δώρα κάτω απ' το δέντρο δεν θα βρουν!
(Το φως δεν είναι πολύ δυνατό. Ο Αϊ-Βασίλης κρύβεται από τη δεξιά πλευρά του δέντρου. Δεν έχει προλάβει να αφήσει τα δώρα του. Μπαίνει στη σκηνή νυσταγμένος ο Αργύρης και στέκεται στην αριστερή πλευρά του δέντρου, χωρίς να βλέπει τον Αϊ-Βασίλη.)	
ΑΡΓΥΡΗΣ:	Βρήκα βιβλίο ταιριαστό, το λένε: «Απόψε δεν θα κοιμηθώ!» (Δείχνει το βιβλίο στο κοινό.) Μα σε ποιον να το διαβάσω εγώ; Δεν υπάρχει μάτι ανοιχτό... Μάλλον κι εγώ θα κοιμηθώ!

(Ακούγεται το «Angels we have heard on high». Ο Αργύρης βγαίνει από τη σκηνή με χασμουρητό. Ο Αϊ-Βασίλης σιγά σιγά αποχωρεί και αυτός. Τα φώτα σβήνουν.)

ΟΓΔΟΗ ΣΚΗΝΗ

ΥΛΙΚΑ: πινακίδα που γράφει «ΤΕΛΟΣ»

ΜΟΥΣΙΚΗ: «Mom Returns and Finale», John Williams

«Ο Αϊ-Βασίλης πάλι θα 'ρθει», Θάνος Καλλίρης

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ο Αργύρης λατρεύει τον Αϊ-Βασίλη. Κάθε Παραμονή Πρωτοχρονιάς τον περιμένει. Και σήμερα αυτό θα έκανε.

Νόμιζε πως είχε βρει την ιδανική λύση. Δυστυχώς, όμως κοιμήθηκε. Όχι, μόνο αυτός αλλά και όλοι οι συμμαθητές του.

Δεν πειράζει! Μια νέα χρονιά ξεκινάει! Κάτι θα σκεφτούν για του χρόνου...

(Ανάβουν τα φώτα. Ακούγεται το «Mom Returns and Finale». Όλα τα παιδιά βρίσκονται στη σκηνή κοιμισμένα με τα δωράκια δίπλα τους. Ο Αϊ-Βασίλης στέκεται πίσω τους. Πλησιάζει τον Αργύρη, του δίνει ένα φιλί και κοιτώντας τα παιδιά φεύγει.)

ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Όρα να ξυπνήσετε, παιδιά! Ο κόσμος περιμένει...

(Τα παιδιά ξυπνάνε και αγκαλιάζονται χαρούμενα. Ακούγεται το «Mom Returns and Finale».)

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: Ο ύπνος μάς νίκησε είναι φανερό,
αλλά για του χρόνου υπάρχει σχέδιο τρομερό...

Δεν θα κοιμηθούμε

και τον Αϊ-Βασίλη όλοι μαζί θα δούμε!

(Ακούγεται το τραγούδι «Ο Αϊ-Βασίλης πάλι θα 'ρθει» και όλοι μαζί τραγουδάνε και χαιρετάνε το κοινό. Ένας σηκώνει και την πινακίδα που γράφει «ΤΕΛΟΣ».)

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:

- tsiaris81@gmail.com - FACEBOOK: Vasilis Koutsiaris
- diakos81@hotmail.com - FACEBOOK: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ